

Het verhaal van Geurt van de Krol.

Geurt van den Brink werd in 1829 geboren als zoon van Jan Geurtsen en Willempje Jans Schut. Hij woonde met zijn vrouw en 7 kinderen op boerderij de Grote Krol in Garderbroek, gemeente Barneveld.

Werd Garderbroek hem te klein of rendeerde de boerderij niet goed genoeg voor zo'n groot gezin? Vrijwel zeker was de hoofdreden de nog steeds beperkte vrijheid in Nederland om je geloof op een andere manier te beleven dan de Nederlands Hervormde (staats)kerk goed vond.

In ieder geval besloot Geurt van den Brink (1829-1881) in maart 1866 met zijn vrouw Willempje van Middendorp (1828-1866) en 6 kinderen, één was al overleden, te gaan emigreren naar Pella in de staat Iowa, Noord-Amerika.

Pella is in 1847 gesticht door dominee Hendrik Pieter Scholte (1805-1868) vanwege de afscheiding in 1832. De afgescheidenen mochten namelijk geen bijeenkomsten houden met meer dan 20 personen.

Dominee Scholte is toen met een paar honderd volgelingen vertrokken naar Amerika en heeft zich toen gevestigd in het huidige Pella.

In Pella wonen veel mensen van Nederlandse komaf en er staan nog steeds Nederlandse huizen en een molen en er wordt ook nog Pella-Nederlands gesproken, een dialect afgeleid van het Zuid Gelders.



Het gezin van den Brink reisde eerst naar Liverpool, Engeland en ging aan boord van het stoomschip, de SS Engeland van rederij National Line, dat gebouwd was in 1865 en 140 meter lang en 50 meter breed was. De boot deed ook als zeilboot dienst. Het schip voer woensdag 28 maart 1866 van Liverpool naar Queenstow in Ierland waar een grote groep Ieren aan boord gingen. De passagiers vanuit Liverpool waren meest Duitsers.

Op 29 maart 1866 vertrok de SS Engeland naar New York met 1202 tussendecks passagiers, 16 cabine passagiers en 122 bemanningsleden. De kapitein was RW Grace.

Het schip was zelfs voor de ruime begrippen van toentertijd overvol en dat was onverantwoord.

Op Goede Vrijdag, Zaterdag en Paaszondag stond er een geweldige storm en alle passagiers zaten dus op elkaar gepropt wat het hierna volgende probleem misschien verergerd heeft.



Vier dagen na vertrek overleed een 8 jarig Duits jongetje. Men schonk er nog niet veel aandacht aan. De volgende ochtend stierf een 35 jarige passagier en de dag er daarna 10 passagiers.

De cholera was uitgebroken.

Het schip kwam in de nacht van 8 april 1866 in Halifax, Nova Scotia, Canada aan waar op 9 april de gele vlag werd gehesen. Op 11 april werd het schip naar het nabij gelegen eiland McNabs gestuurd, samen met een ander schip, de Virginia, waar ook cholera op was uitgebroken en beide schepen werden in quarantaine geplaatst.. Daar werd een schip, de Pyramus ingericht als hospitaal en de gezonde passagiers moesten op het eiland in tenten wonen. De salon passagiers en de bemanning bleven op de SS Engeland.

Al het eten werd vernietigd en het schip werd ontsmet.

Op 16 april kwamen de Zusters van Liefde om de zieken te verzorgen.

De arts die de zieken 24 uur per dag moest behandelen en leiding geven aan de zusters, de 47 jarige arts dr. John Slayter werd op 17 april zelf ook ziek en stierf binnen 6 uur, een vrouw en 5 kinderen nalatend.

In Halifax en McNabs stierven de meeste passagiers aan cholera. Waren er onderweg op het schip 40 of 46 mensen overleden, in Canada waren dat er nog eens ongeveer 267. De aantallen en data verschillen soms in de diverse bronnen.

Op 18 april vertrok de boot naar New York en kwam daar op 20 april aan met een verlies van bijna een kwart van haar passagiers. In New York moest de boot eveneens in quarantaine tot vermoedelijk 8 mei.

Geurt zijn vrouw Willempje en de drie jongste kinderen zijn ook aan de cholera gestorven en de reis naar Amerika is dus heel anders verlopen dan dat hij zich had voorgesteld.

Op de boot (passengerlist) en in Amerika (census) ging Geurt van den Brink zich, net als een deel van zijn familie, Geurt van de Krol noemen, naar de Grote Krol waar hij vandaan kwam. Al zijn nakomelingen heten dan ook van de Krol.

In Amerika is Geurt opnieuw getrouwd met Celia Tysseling (1829-1888) en heeft daar nog een kind gekregen.

Auteur Marcel van de Krol.

Bronnen: Familysearch, wikipedia, history of Pella, Iowa 1847-1987, the SS Engeland page, archief Barneveld, Veluwe Geslachten.